

EEN GOED BOEK VOOR DE STAATSSECRETARIS



AUTEUR Eddy van Tilt
UITGEVER Pelckmans Klement
PRIJS € 24.50
PAGINA'S 404
ISBN 978 90 8687 141 4

De schaduw van de verlichting

Waar zijn we mee bezig, vraag je je soms af. Begin november is er zo'n moment waarop je even uit de snelheid van het dagelijks leven gehaald wordt en tot stilstand komt om na te denken of al die snelheid wel in de goede richting gaat, of al die beleidswijzigingen van het afgelopen decennium wel tot beter zorg leiden. Het is de week dat *de Volkskrant* ruchtbaarheid geeft aan een klacht van twee tachtigers over de zorg die hun partners met dementie krijgen in Woonzorgcentra Haaglanden. De ruchtbaarheid wordt veroorzaakt door het feit dat het blijkt te gaan om de vader van staatssecretaris van Rijn, en dus om de zorg om zijn moeder. Maar meer nog krijgt dit ruchtbaarheid omdat het herkenbaar is in heel Nederland. Het gaat hier niet om slechte zorg in één specifieke zorginstelling. Nee, dan zou het wel beperkt blijven tot een klein lokaal schandaaltje en zou er snel een wisseling zijn van zorgpersoneel of management. Het gaat hier echter om een fundamentele aarzeling bij het beleid van hervormingen en besparingen. Aarzeling of decennialang inzet op grootschaligheid en meetbare kwaliteit eigenlijk wel opgeleverd heeft wat we echt willen bereiken.

Eddy van Tilt was een loopbaan lang welzijnswerker en onder meer actief als woonbegeleider van zorgbehoevende volwassenen. Bij de afronding van zijn

loopbaan publiceert hij *De schaduw van de verlichting*. Geen dun boekje om even snel weg te lezen, maar een vuistdikke, intrigerende samenvatting van bijna 40 jaar praktijk, lezen en denken. En hoewel het een paar maanden geleden uitkwam, vlijmscherp inzoomend op de zorgwekkende zorg die de moeder van de staatssecretaris krijgt en hoe dat zo ver is kunnen komen. Op 400 pagina's brengt de auteur niet alleen de ervaringen van zijn eigen loopbaan in de hulpverlening naar voren, maar veel van het westerse denken over samenleven en zorg. En dat op een leesbare maar kritische manier. Kern van de boodschap: de verlichting heeft ons veel goeds gebracht, zoals wetenschappelijke en technische vooruitgang en de bevrijding van het individu, maar er zit ook een schaduwkant aan. Het geloof in rationaliteit heeft ons machteloos gemaakt op het terrein van 'relationaliteit'. De professionalisering is doorgeschoten op het vlak van technisch beheersen van interventies en te kort geschoten als het gaat om de 'therapeutische kracht van de kleine goedheid'. Praktijkkennis heeft terrein verloren en is dringend toe aan herwaardering!

De kerstperiode komt er aan, een periode van gezellig samenzijn met familie en vrienden en misschien ook een tijd van enige reflectie en wat extra vrije dagen. Dit boek is een ideaal hulpmiddel bij die reflectie.